

Lala

...Lala blev fundet kort efter fødslen i en affaldsspand i byen Cebu, i det centrale Filippinerne. De, der fandt hende tog hende til Asilo De La Milagrosa, børnehjemmet af Kærlighedens Døtre der.

(Sandsynligvis) forlod Lalas mor hendes baby i panik. Moren var formentlig meget ung og ugift, og da hun så, at hendes datter var anderledes - efterlod hun sin baby, hvor nogen kunne finde hende og tage sig af hende Jeg mødte første Lala i Cebu i 1992 til en Tro og Lys fest. . kunne straks se, at Lala havde en særlig gave - hun var meget gode til at formidle kontakte mellem mennesker. Selvom hun sjældent siger noget, lyser hun op enhver gruppe hun kommer i, medmindre hun er i dårligt humør, hvilket sker fra tid til anden (Senere) i 2011 (møder jeg hende)– ved den internationale Tro og Lys valfart til Lourdes - hvad bevægede mig mest var at, 'Lala' var en del af en gruppe, der mimet, imens Exodus fra Egypten blev læst (i den kæmpe katedral i Lourdes)

... En ung kvinde, som aldrig skulle have været født ifølge "visdommen" af så mange. Hun som var forladt efter fødslen blandt skraldet, var nu på den anden side af verden og forkyndt Guds Ord til tusindvis af mennesker, mange som hende selv, og læst det med glæden, der gennemsyrrer hendes sjæl

En kommentar på blogspotten....

Nej! .. Jeg kan ikke tro at jeg faktisk sidder her og læser dette indlæg om Lala.. Dette er fantastisk.. Nå faktisk voksede jeg op med Lala på børnehjemmet Asilo dela Milagrosa. Vi har samme alder.... første gang vi blev introduceret til Lala vi var lidt nervøs , vi var meget unge , og vi havde aldrig mødt nogen som hende. Men så begyndte hun at synge ' Tomorrow "og af en eller anden grund var vi alle tiltrukket af hende . . Jeg husker at, jeg var lidt jaloux , fordi hun var altid glad, var ligeglad med hvad alle troede på hende, hun hilste alle besøgende med et smil , hun er meget venlig .. forkortet fra

<http://bangortobobbio.blogspot.dk/2011/09/lala-and-queen-elizabeth-ii.html>



" Lala tage sig af Jordan i ' Nazareth ', L' Arche fælleskab, Cainta, Rizal, nær Manila"